



Minnesord över Gösta Twede

Malmö Frivilliga Automobilkårs hederskärchef Gösta Twede har vid en ålder av 91 år lämnat våra led. Med sina 75 års medlemskap inom kåren kom han verkligen att sätta sin prägel på många sätt. Efter att ha tagit över ordförandeskapet i FAK Malmö efter sin far Herman år 1962 vid dennes bortgång, hade han denna befattning till 1991 då han utsågs till hederskärchef. Han gjorde även ett kort inhopp som ordförande åren 2000-2002.

Gösta Twede var en driftig person som var med att starta upp FAK-föreningar i Lund, Karlskrona och Kristianstad bl a. Han var oslagbar när det gällde tolkningar av stadgar och paragrafer, mycket beroende på att han själv skrivit de flesta av dessa för frivilligorganisationerna. För oss yngre medlemmar i kärstyrelsen var han en mentor. Då någon ny skulle väljas i styrelsen kollade han ytterst noga med valberedningen med orden: Är han bra? – Då skall vi ha honom!

Under åren 1962-1993 ingick Gösta i FAK Rikskärstyrelse och Verkställande utskott med säte i Stockholm. Med sin pondus och sinne för stadgar lyssnade även delegaterna här på honom och tog till sig hans kloka ord.

Gösta var även en föregångsman som 1962 drev genom bildandet av FAK Vänförening och Herman Twedes Minnesfond.

Genom FAK:s anslutning till FBU, numera Försvarsutbildarna, satt han med som ledamot av Skånes FBU-förbundsstyrelse under flera år.

I början av 2000-talet skrev och sammanställde han boken: Historisk återblick på Försvar-Frivilligförsvar - Malmö Frivilliga Automobilkår m fl. En bok som lästs av många inom försvarsrörelsen och där historiken var väldigt välformulerad i sin utformning.

Det skulle kunna skrivas många sidor om hans uppdrag under denna verksamhetstid, som måste vara något av ett rekord inom rörelsen. Alla vi som kände Gösta kan vara eniga om att en sann vän av frivilligförsvaret lämnat leden, men minnen kommer för alltid att leva kvar.

Malmö Frivilliga Automobilkårs styrelse

Jan-Eric Hansson

kårsekreterare